



En rektor takker af og en ny siger goddag



Kære venner,

Her får I mit sidste nyhedsbrev! Jeg er gået på pension fra den 1. november, og har allerede taget hul på den nye livsfase. Her i nyhedsbrevet vil min nyudnævnte afløser, Anders Krogsøe, præsentere sig selv. Jeg er sikker på, I vil tage rigtig godt imod ham!

Det blev en meget bevægende afsked, jeg fik med Aurehøj; dels ved en stor reception den 27. oktober med gæster fra fjernt og nær, dels ved en uforglemmelig morgensamling med eleverne og frokost med lærere og TAP på min sidste arbejdsdag. De smukkeste taler og musikalske indslag, blomster, gaver, de varmeste knus, håndtryk og tårer i øjenkrogen. Efter 23 år og 3 måneder kunne man måske sige, at jeg måtte have prøvet alt i jobbet: ja, men ikke dette! Det var så rørende, og jeg er alle dybt taknemmelige for deres bidrag. Alt var forberedt til mindste detalje, alt klappede og gjorde Aurehøj ære. Selv graffitien på toiletterne var for en enkelt dag forsvundet! TAK for det hele, tak for de

ualmindeligt rige muligheder, jeg har haft som rektor for denne skønne skole gennem alle årene. TAK til alle jer i ASV som altid har været der for Aurehøj og for mig og bidraget til at gøre dette sted til et af landets bedste gymnasier.

Og skøn nu på Anders - han er klar!

Glædelig jul og godt nytår - og de kærligste hilsner Marianne



Mange tak for depechen, Marianne – det er med stor glæde, at jeg tager hul på næste omgang.

Kære nye venner

Det er bestemt ikke uden både stolthed og en vis ærefrygt, at jeg har sat mig i rektorsædet på Aurehøj Gymnasium. Man fornemmer hurtigt den ganske særlige historie og ånd, som præger stedet – en ånd, hvis fysiske manifestation bl.a. er jer, Aurehøjs Venner, idet I tydeligt symboliserer, at gymnasieårene hér rækker langt videre end blot tre års faglig fordybelse i godt selskab. I forlængelse heraf vil jeg med det samme benytte lejligheden til at takke jer for den store støtte, I yder de nuværende elever. På den måde bliver også deres studieår helt særlige.

I min optik er den karakteristiske ånd uvurderlig, og den må derfor omhyggeligt næres og udvikles. Næres, så den fortsat vil være grundsten for Aurehøj-elevens (ud)dannelse. Udvikles, så der også fremover vil være kongruens mellem Aurehøj og det omgivende samfund.

Da jeg har fået i opdrag at præsentere mig, kan jeg om min baggrund kort berette, at jeg voksede op i en præste-”gård” i en klassisk 70’er-forstad til Aalborg, nemlig Skalborg. Efter endt folkeskolegang slog jeg mine folder på Hasseris Gymnasium, hvor blyanten ofte blev fortrængt af trompetmundstykket. Især et Bach-foredrag med Jens Østergaard (nogle vil måske kende ham som overdommer og støtte til Sixten Nordström i *Kontrapunkt*), lod mig ikke i tvivl om, at jeg efterfølgende skulle studere musikvidenskab på Århus Universitet, og dét så længe som overhovedet muligt. Sådan blev det – i to år. En ny propædeutik-regel fik mig til at skifte hovedfag til



religionsvidenskab, hvor jeg lagde særlig vægt på de filosofiske og historiske aspekter. Musik og religionsvidenskab supplerede jeg senere med et sidefag i historie.

Erhvervsmæssigt har jeg hidtil slået mine folder på Frederiksborg Gymnasium og HF, hvor jeg har fungeret som både pædagogikumkandidat, lektor, pædagogisk leder og vicerektor. Undervejs har jeg haft den glæde at kunne supplere mine fagfaglige universitetsstudier med bl.a. en mastergrad i offentlig ledelse.

Til trods for min korte tid på Aurehøj har jeg tydeligt mærket musikkens kittende funktion. Forrige mandag tog jeg forskud på glæderne og overværende i en fyldt kirke den første af årets to julekoncerter i Hellerup og Dyssegård. Her musicerede kor og orkester julen ind på fornemste vis. I torsdags modtog elever og lærere mig hjertevarmt med korsang, bandoptræden og en solistudgave af Leonard Cohens *Halleluja* – sidstnævnte i et skær af tristesse, idet Leonard Cohen jo er blandt de tre musikalske koryfæer, der i år har måttet lade livet, nemlig Prince, David Bowie og Leonard Cohen.

I denne uge tager skolens 3g'ere fat på deres SRP-opgave (studieretningsprojekt), og før vi får set os om, sender vi ved hinanden på velfortjent juleferie. Dermed nærmer vi os også med hastige skridt det for skolen skelsættende år 2017. Jeg har med spænding læst referater af jeres indledende planlægning af 111 års-fejringen, og jeg ser frem til at stille min energi til rådighed, så vi sammen kan skabe en mindeværdig oplevelse for alle omkring skolen.

Mange glædelige jule- og nytårshilsener også fra mig,

Anders.

Aurehøj Gymnasium
Skolevej 7, DK-2820 Gentofte
tlf. 3965 4545

[Afmeld](#)

